

ZONDAG 41

Vraag 108: Wat leert ons het zevende gebod?

Antwoord: Dat alle onzedelijkheid door God vervloekt is en dat wij daarom, door er een hartgrondige afkeer van te hebben, eerbaar en ingetogen leven, hetzij in de heilige huwelijkse staat of daarbuiten.

Vraag 109: Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreken en soortgelijke schandelijkheden?

Antwoord: Daar ons lichaam en onze ziel tempels van de Heilige Geest zijn, wil Hij dat wij die beide zuiver en heilig bewaren. Daarom verbiedt Hij alle onzedelijke daden, gebaren, woorden, gedachten, begeerten en wat de mens daartoe kan verleiden.

Drie opmerkingen vooraf:

1. Het huwelijk is een centraal gegeven in de bijbel (Genesis - Johannes 2:2 - Openbaring)
2. Veel gebrokenheid op dit terrein.
3. Het zevende gebod bestrijkt een breed terrein.

Houd het huwelijk hoog! (= positieve vertaling van 'Gij zult niet echtbreken')

1 het huwelijk is Gods gave

2 het huwelijk is gericht op hechte verbondenheid

1 het huwelijk is Gods gave

Terug naar het begin. In Gen. 2:18v. lezen wij de grondbeginselen over het huwelijk. Dé scheppingsgave van God.

God heeft het huwelijk bedacht en Adam en Eva erin laten delen. Wij (zowel man als vrouw!) weerspiegelen het beeld van God (al is het in gebrokenheid) in het huwelijk.

Voor wie alleen is, kán die staat van leven pijnlijk en moeilijk zijn. Het hoeft niet (denk aan Paulus, leven voor het Koninkrijk, ongedeelde toewijding aan Hem).

Uit de wijze waarop Adam Eva van God krijgt, kunnen we afleiden hoe man en vrouw met elkaar dienen om te gaan. God bouwt Eva namelijk uit een rib van Adam! Een rabbijnse wijsheid luidt: 'Niet uit het hoofd, om hem te overheersen, niet uit zijn voeten om vertrapt te worden door de man, maar uit zijn zijde, zodat zij gelijkwaardig is, onder zijn arm om beschermd te worden, en dichtbij zijn hart om geliefd te worden.'

De vrouw is in het huwelijk een 'hulpe tegenover'. Geen sloofje, of slaaf, maar een hulp, zonder wie de man zich maar behelpen moet! (Engels: vrouw is 'my better half'!)

Wanneer Adam Eva ziet, gaat hij zingen. Het eerste lied in de bijbel is de lofzang op Gods gave van de vrouw. Dat mogen wij mannen goed in de oren knopen...

Dit lied staat overigens haaks op de platvloersheid en voosheid van de smartlappen van vroeger en tegenwoordig.

De wijze waarop Adam Eva ontvangt mag voor echtparen een spiegel zijn. Leven wij op deze toonhoogte? In de verwondering dat wij hem of haar van God gekregen hebben? En spreken wij dit ook uit? Sleur en gewoontevorming is in het geestelijk leven een kwalijke zaak. Niet minder ernstig is het als het huwelijk de gewoonste zaak van de wereld wordt. Groei in het huwelijk is hieraan te herkennen dat je weet en benoemt wat de ander voor je betekent, waarom je blij met de ander bent.

De Prediker zegt (4:9): Twee zijn beter dan een... Wat is het huwelijk een heerlijk geschenk! Maar: een drievoudig snoer wordt niet haast verbroken (4:12). De geestelijke dimensie, de verbondenheid met God in Christus, is voor gehuwden het rijkste wat zich maar denken laat.

2. het huwelijk is gericht op hechte verbondenheid

Iets wat ons onderscheidt van de dieren is dat gehuwden een duurzame, diepgaande een-op-een relatie aangaan. Gen. 2:24 is het fundament. Daaruit leid ik af dat het huwelijk geen

overeenkomst of contract is, maar een verbond. In het vervolg van de preek leg ik Gen. 2:24 uit. Dit vers bestaat uit drie (onder)delen.

1. *een man zal zijn vader en moeder verlaten*
2. *en zijn vrouw aankleven*
3. *en zij zullen tot één vlees zijn*

Enkele vragen voor persoonlijke of gemeenschappelijke bezinning

1. (jonggehuwden) Op welke manier is er groei in jullie huwelijk te bespeuren?
2. (gehuwden) Hoe geeft de preek van vanavond u aanleiding om in het bijzijn van de ander uit te spreken wie de ander voor u is? Wat gaat u tegen de ander zeggen?
3. Sleur of gewoontevorming in het geestelijk leven is een kwalijke zaak. Het lijkt wel of we dat in het huwelijk wat minder erg vinden. Waarom is sleur in het huwelijksleven kwalijk? Hoe voorkom of hoe verander je het?
4. (ongehuwden): Beleeft u/jij het ongehuwd zijn als een gave, of als een kruis?
5. Rabbijnse wijsheid: *De vrouw werd geboren uit Adams zij. Niet uit zijn hoofd om hem te overtreffen, niet uit zijn voeten om door hem vertreden te worden; maar uit zijn zij, om zijns gelijke te zijn; onder zijn arm om door hem beschermd te worden en nabij zijn hart om door hem bemind te worden.* Wat zegt dit citaat mij als man/vrouw?

Voor de kinderen:

Waarom horen Adam en Eva bij elkaar? (lees Gen. 2:7, 21 en 22). Hoe maakte de Heere God Adam, en hoe maakte Hij Eva? Vertel jij wel eens aan je ouders hoe dankbaar je voor ze bent? Wat zou je vanavond tegen ze zeggen?